



AARDBEVING IN MAROKKO/OVERSTROMINGEN IN LIBIË

De wereld is geschrokken door de gigantische aardbeving in Marokko van afgelopen vrijdag 8 september. Voor sommige kinderen is zo iets letterlijk en figuurlijk ver weg. Voor andere kinderen zeker niet. Ze hebben er familie wonen, of erger, familie is getroffen door deze natuurramp.

En afgelopen maandag 8 september wordt Libië getroffen door gigantische overstromingen als gevolg van een zware storm.

Twee humanitaire rampen waarbij veel slachtoffers zijn gevallen. Kinderen horen over deze gebeurtenissen en onwillekeurig doet dat iets met ze. Wij zullen daarom de komende dagen in de groepen hieraan aandacht besteden. Dat gebeurt onder meer aan de hand van vragen zoals:

- Hoe ontstaat een aardbeving?
- Hoe ontstaat een overstroming?
- Waar liggen Marokko en Libië?
- Wat betekent het als je letterlijk alles kwijt bent?
- Hoe is het om familie in het rampgebied te hebben?
- Hoe kunnen we helpen?
- Wat is het Rode Kruis?

Natuurlijk passen we onze lessen aan de leeftijd van de kinderen aan.

Samen in actie

Sommige kinderen voelen zich bij dit soort gebeurtenissen machteloos en dat kan hen verdrietig maken. Het helpt om het gesprek aan te gaan en samen na te denken over wat ze wèl kunnen doen. In ons kindcentrum houden we in ieder geval een collecte waarvan de opbrengst naar het Rode Kruis gaat. Praat met je kind over de gebeurtenissen en bedenk samen wat je kind zou kunnen doen. Dat geeft hun het gevoel dat ze niet machteloos zijn. Bij de deur staat een collectebus. Na enkele weken storten we het geld op de rekening van het Rode Kruis.

Ben jij al lid van de kringloop-app?

Er is in ons kindcentrum een heel leuke app waar je als ouder/verzorger lid van kunt worden: de kringloop-app. Van regenlaarsjes en kinderfietsjes tot elektrische apparatuur en fietsen; er wordt van alles aangeboden en gevraagd. Heb je iets nodig of heb je iets over? Meld het in de kringloop-app. Zo helpen we elkaar. Ook voorkómen we zo dat spullen nodeloos worden weggegooid. Lid worden? Neem snel contact op met Elise de Vries 06-22900665.

Samen leren en ontwikkelen!

STARTGESPREKKEN WAARDEVOL VOOR OUDER, KIND EN LEERKRACHT

Maandag 18 september starten de oudergesprekken weer. Dit worden ook wel 'omgekeerde gesprekken' genoemd. Waarom? Je bent als ouder/verzorger misschien gewend om tijdens een gesprek met de leerkracht van alles te horen. Het startgesprek is juist bedoeld om heel veel aan de leerkracht te vertellen. Eigenlijk alles wat jij belangrijk vindt; alles wat de leerkracht volgens jou moet weten over jouw kind.

Je kind is uitdrukkelijk uitgenodigd om bij het startgesprek aanwezig te zijn. Het is immers veel beter om te praten mét kinderen dan óver kinderen. Vergeet ze dus niet mee te nemen! Intekenen gaat via parro. Lukt dat niet? Loop even naar de leerkracht.



Wie mag er 's ochtends het gebouw in?

We zien 's ochtends aardig wat ouders in ons gebouw. Dat maakt het behoorlijk druk. Daarom hier nog even de afspraken:

- ouders van kinderen in de groepen 1/2 en 3 mogen hun kind tot aan de deur van het lokaal brengen.
- ouders van kinderen uit groep 4 t/m 8 nemen afscheid bij de schooldeur.



DON'T
FORGET

Agenda

- | | |
|----------------------|---|
| -18 t/m 22 september | startgesprekken |
| -26 en 27 september | studiedagen (kinderen vrij) |
| -28 september | groepen 1/2: voorstelling 'Mia wil verhuizen' |

Van appels plukken tot honing proeven



De drie groepen 1/2 zijn deze week op bezoek geweest bij boerderij Zorgvrij in Velsen-Zuid. Op deze educatieve boerderij is zo ontzettend veel te doen! De kinderen hebben appels geplukt, honing geproefd en zelfs wortels geogst. Van room hebben ze boter gemaakt die vervolgens op een plakje ontbijtkoek gesmeerd mocht worden. Ook zijn er enkele maïskolven mee naar school gegaan.

Is jouw kind soms wat angstig voor dieren? Na deze excursie in ieder geval niet meer, want de kinderen durfden zelfs de geiten en varkens eten te geven met zogenaamd afvalfruit.



Waarom deze excursie?

Het achterliggende doel van deze excursie is om kinderen al op jonge leeftijd te leren waar voedsel vandaan komt. Boerderij Zorgvrij is een agrarische boerderij waar alles op biologische wijze wordt geproduceerd. En dat is goed voor het milieu.



Is jouw kind helemaal enthousiast geworden van de boerderij? Dan is er goed nieuws. Boerderij Zorgvrij is helemaal gratis toegankelijk. Het adres is Genieweg 50, 1981 LN in Velsen-Zuid.



Samen in actie voor een gezond milieu: **Let's do it kids!**

Gisteren, donderdag 14 september, zijn alle kinderen van ons kindcentrum in actie gekomen voor een gezond milieu. Met de lesprogramma's van Let's do it kids zijn de kinderen in één ochtend meegenomen op een grote ontdekkingstocht: waar komt zwerfafval vandaan, wat is plastic soep, wat voor grondstoffen gebruiken we en is daar wel genoeg van en wat is natuurlijke energie? Ook hebben we het over de weersveranderingen gehad en hoe het komt dat regenplassen steeds vaker blijven liggen door al het steen om ons heen. De onderwerpen van de lessen zijn gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en sluiten goed aan bij kinderen.

Met klapperende afvalgrijpertjes hebben de kinderen vandaag de omgeving rond het kindcentrum schoongemaakt. Het ziet er allemaal weer netjes uit. In totaal waren het **4387 stuks zwerfafval!!!
Bedankt kanjers!!!**



Stelling om over na te denken (en thuis tijdens het eten over te praten!):

Onze kinderen hebben recht op een gezonde natuur en een schoon milieu. Wij, volwassenen, zijn aan onze kinderen verplicht om hier alles aan te doen. Doen wij genoeg?

(Daar hebben de kinderen na gisteren vast wel een mening over.)



Let's do it!